



## Sorteårsordenen

Ordenen er stiftet i år 180, af det øverste magis råd, under 10 års krigens første år. Det år blev siden kun omtalt som det sorte år - deraf sorteårsordenen.

Deres tydeligste tegn er den ofte sorte helcirkel kappe, som alle magere af ordenen bærer. Magerne i denne orden vælger altid en farve i deres navn. De øverste i ordenen bærer ofte en magisk grøn sten om halsen, en såkaldt orksten. De dygtigste blandt dem kan fremstille magiske stave, som også er en af deres kendetegn. De har

deres speciale i magiske ritualer, som de ofte benytter til, at fremstille magiske genstande eller vække kraftige besværgelser. Det siges tillige, at i deres bibliotek findes magisk viden, som ligger helt tilbage fra kongerigets skabelse. Tårnet har ruget over deres hemmeligheder igennem generationer og deres hemmeligheder er skjult for alle, på nær tårnets absolutte øverste. Ordenen syntes at råde over betydelige resurser. Ordenen har store styrker af soldater, som er eliten, indenfor hvordan soldater samarbejder med magikere på slagmarken.



**Soldaternes mærke**

I denne orden kan ikke magibrugere få meget høje stillinger, også med magt over ordenens magere. Altså er deres rang i magien ikke altid bestemmende for deres rang i ordenen.

Deres hovedkvarter ligger i dag i den fattige del af byen Borggund og er et kæmpe stort tårn. Omkring tårnet ligger flere aflukkede gårde og huse. Tilsammen udgør de en form for fæstning. I byen består deres virke hovedsaglig af velgørende arbejde blandt de fattige og hjemløse. De holder en forholdsvis orden i denne lovløse del af byen og er meget afholdte blandt de fattige og svagt stillede borgere. De værger nye medlemmer blandt de hjemløse og fattige børn. De får en uddannelse indenfor det område, hvor de har talent. Det er blandt disse børn man finder de mest talentfulde, som gives en uddannelse i magi.

Det vil være både dumt og naivt at tro ordenen kun beskæftiger sig med velgørende arbejde. I alle baronier har orden en øverste mager som repræsenterer ordenen i baroniet og der igennem udøver de ofte stor indflydelse på kongeriget. De er tæt allerede med baroniet Herrfarne.

Sortelverne i Talansar har fået lov til at bruge Sorteårsordenens mærke uden, at skulle stå til ansvar overfor ordenen. Det kan tolkes på 2 måder. Enden som en provokation af kongemagten, som jo netop har nægtet sortelverne deres egen orden. Eller som en pragmatisk løsning på et problem, som kunne skabe fjendskab i forhold til sortelver racen.

Under krigen mod Skyggedronningen kastede Sorteårsordenen sig ud i krigen på kongens side, og var en afgørende faktor for at krigen vindes.

Efter mordet på Therkild den sorte i år 885, syntes ordenen, at havde delt sig i 2 fraktioner. Dem der var loyale overfor Therkild den sorte og dem som ikke var det. Ordenen mister med hans død stor indflydelse på hele den østlige del af kongeriget. Det viste sig nemlig, at samtlige aftaler og udnævnelser var sket i hans navn og ikke ordenens. Derfor efterlades både landet og ordenen med diverse aftaler som ikke længere var gældende. Mange følte deres loyalitet mere lå hos det

*ærkemageren stod for og ikke så meget det ordenen står for. Derfor kan man stadig møde folk, både udenfor og indenfor ordenen som fortsat kalder sig af Therkild den sortes hus.*

*I år 889 angribes kongeriget af en særlig kraftfuld dæmon og en nekromantiker. Året efter indtager de 2 borggrund. Ordenen forskanser sig i deres tårn og hovedkvarter, med resterne af byens forsvar. Der udholder de 4 måneders belejring. Det lykkedes fjenden at trænge ind i tårnet adskillige gange, men hver gang kommer ingen ud. Efter belejringen står det klart for alle, at tårnets øverste besidder mørke magiske kræfter, som bevæger sig langt ud over, hvad der ellers regnes som tilladt. Da byen befries, udtaler Dronningen at "Hvad der er foregået i Tårnet, bliver i Tårnet" og dermed var den sag lukket. Men at Tårnet har mørke hemmeligheder, er kommet frem.*

**Leder:** *Bryde den røde (Dødens stav)*

**Fremtrædende medlemmer:**

*Janus den grønne (Skyggernes stav) – kronprinsessens nærmeste rådgiver.*

*Aieiya den Røde (Flammernes stav) – Hun tilhører den absolutte inderkreds af de øverste magere i Sorteårsordenen og mange regner hende for den naturlige arvtager efter Bryde den røde. Hun er kendt for at være både arrogant og kynisk. Samtidig lynende intelligent og dygtig.*

*Hun er den øverste mager i baroniet Herrfarne og er desuden søster til baronen i Herrfarne*

*Hun var lærling under Therkild den sorte og alle regner hende for meget magtfuld på det magiske område.*

*Kelvar den hvide – øverste mager i baronierne Fellhorst og Jorvik.*

**Magisk brændemærke:**

