

## Kragens-hvile

---

I en dal i den nordlige del af Yrrions Bjerge ligger der en lille tidligere handelspost ved navn Kragens-hvile. Den lille by lå strategisk placeret, mellem de tre riger Talansar, Sidron og Radme. Engang var det en driftig handelsplads og et vigtigt mødested for de tre rigers diplomater. Derfor blev det besluttet, at ingen af de 3 riger skulle eje dalen hvor byen lå, og at dets indbygger skulle bestemme og styre sig selv så længe de forblev neutrale.

I flere år mødtes højtstående diplomater fra de 3 riger mindst en gang om året og vigtige beslutninger blev grundlagt på disse møder. Denne begivenhed blev også en vigtig indtægtskilde for byen, da diplomaterne og deres følge selvfølgelig skulle opvartes efter deres stand og betydning. Derfor blev der importeret luksus varer og meget en handelsmand tjente gode penge i og omkring dalen. Sådan gik det i mange år.

Lige indtil år 883 hvor alting gik galt. Først skete der flere stenskred, som gjorde det vanskeligt for diplomaterne at nå frem. Selve mødet endte i en katastrofe, hvor det kom til kamp og kun nogle få folk fra Sidron slap fra dalen i live. Efter at havde undgået et andet voldsomt stenskred

Hvem og hvordan kampen startede, er stadig uvist, men meget tyder på at stedet blev angrebet af mordere. Men der tales også om monstre og om at maden var forgiftet. Under alle omstændigheder var alle beboere i dalen døde, da der endelig kom forstærkninger til stedet. De forlod dog hurtig dalen igen, fordi bjergpassene konstant var udsat for voldsomme stenskred og jordskælv, som truede med at lukke dalen helt. Således blev dalen forladt og kun få har vovet sig derind siden. Alle som kom tilbage, kunne berette om stenskred, og at noget ikke følte rigtig i dalen.

Altså ind til for nyligt, hvor dalen syntes at være faldet til ro igen. Derfor taler flere og flere om, at begive sig derind og nogle ligefrem om at bosætte sig der igen.

Ingen ved om den lille fæstning som byen udgør, vil kunne give beskyttelse mod de monstre der givet har hersket derinde, eller om den ondskab der havde ramt bjergene igen er forsvundet.