

Fortællingen om Therkild den sortes magiske kiste.

Dværgene havde genfundet en gammel magisk dværgekiste, som skulle indeholde en stor skat. Men manglede en magisk nøgle. De kunne ikke selv fremstille den. De bragte kisten til mageren Therkild Den Sorte. Han og 3 dværgepræster fremstillede en nøgle. Denne er den eneste der kan åbne kisten. Ærkemageren og dværgenes leder Guldklump, aftalte at dele skatten, som befandt sig i kisten. Mageren måtte tage en ting først. Derefter fik dværgene resten. Da kisten blev åbnet indeholdt den store mængder af grønne og blå diamanter. Dværgen smilte tilfreds. *"nå magimand, nu må du vælge en ting"*. Therkild den sorte valgte, de blå diamanter som hans andel, da blev dværgens leder Guldklump vred. Han hævdede at ærkemageren kun havde ret til en ting (EN blå diamant). Mageren hævdede at der var 2 ting i kisten, nemlig blå og grønne diamanter og at han måtte vælge en af tingene. De skændtes længe og højlydt. Til sidst gav Therkild den sorte sig. Men forlangt at måtte vælge om. Dette lovede Guldklump. Man kun EN genstand. Derefter valgte han kisten. Dværgen var i sin grådighed godt tilfreds og overså helt, at ærkemageren faktisk tog 2 ting, kisten og nøglen og hvad helt galt var, var at dværgen havde overladt dværge magi til et menneske. Dette skulle præsterne belære han om i lang tid derefter. Therkild den sorte var også tilfreds, Han havde snydt Guldklump og samtidig fået en magisk kiste. Dette grundlagde sjovt nok et langt venskab mellem Guldklump og Ærkemageren. Siden har de ofte mødtes til gilde hos dværgene. Hvor de spillede terninger og nok mest Guldklump drak store mængder dværgesprit. Men det er en anden fortælling.

Guldklump er siden rejst til dværgenes by og er blandt deres øverste ledere. Han var af gammel konge slægt. Men hvilken viste Therkild den sorte ikke.

Skrevet af den rejesende Kilvar den lattermilde, Gæst i Therkild den sortes hus vinteren 871.